


Η Γέννηση του Χριστού: κάλεσμα αγάπης σε όλο τον κόσμο

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις: η εικόνα της Γέννησης του Χριστού

 1. Διαβάζουμε το κείμενο και συμπληρώνουμε τα κενά, ώστε να πληροφορηθούμε ποιους κάλεσε να έρθουν κοντά του ο Χριστός, όταν γεννήθηκε.

Πόσα πράγματα αλήθεια μπορούμε να μάθουμε κοιτάζοντας μια εικόνα μέσα στον ναό ή στο σπίτι μας, ακόμη και σε αυτό το βιβλίο μας! Οι εικόνες είναι οι ίδιες ένα ανοιχτό βιβλίο, που μας λένε τόσα και τόσα. Για παράδειγμα, κοιτάζοντας τη διπλανή εικόνα της Γέννησης του Χριστού, μαθαίνουμε ποιους κάλεσε κοντά του ο Χριστός, όταν γεννήθηκε.

Παρατηρούμε ότι ο Χριστός γεννήθηκε σε μια φάτνη, μέσα σε ένα σπηλάκι. Δίπλα από τον Χριστό βρίσκεται η μητέρα του η Παναγία. Όλη αυτή η σκηνή βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας, για να καταλάβουμε εμείς σήμερα πως ο Χριστός πρέπει να είναι το κέντρο της ζωής μας.

Στα αριστερά του σπηλαίου ένας άγγελος ανακοινώνει πρώτα στους βοσκούς τη γέννησή του Χριστού, προσκαλώντας τους να πάνε να προσκυνήσουν το νεογέννητο βρέφος. Πάνω από την σπηλιά ένα λαμπερό αστέρι προσκαλεί τους Μάγους να πάνε και αυτοί να προσκυνήσουν τον Ιησού.



Εικ. 81



Εικ. 82

Οι Μάγοι που βρίσκονται στα δεξιά του σπηλαίου είναι τρεις. Ο ένας είναι νεαρός, ο άλλος μεσήλικας και ο τρίτος γέροντας. Αυτό μας δείχνει πως ο Χριστός καλεί κοντά του όλους τους ανθρώπους, σε όποια ηλικία και αν βρίσκονται. Αν κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά θα δούμε πως και το χρώμα του δέρματος των τριών ανδρών είναι διαφορετικό. Ένας είναι λευκός, άλλος μελαμψός και άλλος σχεδόν μαύρος. Συνεπώς, ο Χριστός γεννήθηκε για όλους τους ανθρώπους και καλεί κοντά του τους ανθρώπους από όλα τα μέρη της γης.

Οι τρεις Μάγοι ήταν άνθρωποι πλούσιοι. Αντίθετα, οι βοσκοί που βρίσκονται στην εικόνα απέναντι ήταν άνθρωποι φτωχοί. Ο Χριστός, λοιπόν, κάλεσε κοντά του και τους πλούσιους και τους φτωχούς. Μάλιστα, πρώτοι έμαθαν τη χαρμόσυνη είδηση της γέννησης του Χριστού οι βοσκοί, γιατί ήταν άνθρωποι απλοί και είχαν καρδιά ταπεινή.

Στη γέννηση του Χριστού όλοι ήταν καλεσμένοι. Εκτός από τους ανθρώπους, καλεσμένοι ήταν και η φύση: τα ζώα, τα δέντρα, τα αστέρια, τα βουνά και τα ποτάμια. Όλος ο κόσμος!



Εικ. 83

2. Γράφουμε το γράμμα του αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στον κάθε αριθμό, για να μάθουμε ποιοι βρίσκονταν κοντά στον Χριστό, όταν γεννήθηκε.

Ο Υ Ρ Α Ν Ο Σ
15 20 17 1 13 15 18

Α Γ Γ Ε Δ Δ Λ
1 3 3 5 11 15 9

Ζ Ο Α
6 24 1

Δ Ε Ν Τ Ρ Α
4 5 13 19 17 1

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ
1 13 8 17 24 16 15 18

Ν Ε Ρ Ο
13 5 17 15

Γ Η
3 7



3. Κοιτάζουμε τα χρώματα των αλόγων των τριών Μάγων και γράφουμε τι πιστεύουμε ότι θέλει να μας δείξει ο αγιογράφος, χρωματίζοντάς τα με διαφορετικό χρώμα.



.....

.....

.....

.....

.....

.....



4. Συζητούμε στην τάξη:

Αν ο Χριστός γεννιόταν σήμερα, πιστεύετε πως δεν θα καλούσε κάποιους στη γέννησή του;



2. Ο Χριστός καλεί συνεχώς κοντά του όλους τους ανθρώπους. Δεν απορρίπτει κανένα, αλλά βρίσκεται κοντά στον καθένα. Συμπληρώνουμε τα κενά των δύο στηλών, βρίσκοντας κάθε φορά το αντίθετο της λέξης της διπλανής στήλης.

Αντρες.....

Γυναίκες

Πλούσιοι

Φ...τωχοί...

Μορφωμένοι.....

Αμόρφωτοι

Λευκοί...

Έγχρωμοι

Νέοι

Γεραία.....

Εικ. 92

3. Υπάρχουν πιστεύετε σήμερα κάποιοι, τους οποίους ο Χριστός δεν θα προσκαλούσε να πάνε κοντά του; Αν ναι, γράφουμε ποιοι είναι αυτοί. Αν όχι, δικαιολογούμε την απάντησή μας.

.....

.....

4. Μαθαίνουμε ένα ακόμη μυστικό της εικόνας της Ανάστασης του Χριστού. Ο Χριστός κρατάει από το χέρι έναν άνδρα και μια γυναίκα. Ποιοι να είναι άραγε αυτοί οι δύο άνθρωποι; Τι συμβολίζει η παράσταση αυτή;

.....

.....

.....

.....

.....

.....

