

1η Απριλίου

Κάθε λαός έχει στην ιστορία του σπουδαίες ημερομηνίες που τις θυμάται κάθε χρόνο και τις γιορτάζει. Μια τέτοια ημερομηνία για μας τους Έλληνες της Κύπρου είναι και η 1η Απριλίου. Την 1η Απριλίου του 1955 η Κύπρος πήρε την απόφαση να επαναστατήσει εναντίον των Άγγλων που την είχαν σκλαβωμένη για 80 περίπου χρόνια.

Από καιρό οι γενναίοι Κύπριοι αγωνιστές προετοιμάζονταν για το δύσκολο αυτό αγώνα. Είχαν δημιουργήσει μια μυστική οργάνωση, την ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωση Κυπριών Αγωνιστών), η οποία έβαλε σαν σκοπό της την απελευθέρωση του νησιού. Τα παλικάρια που εγγράφονταν στην ΕΟΚΑ έδιναν όρκο ότι ήταν έτοιμα να δώσουν και τη ζωή τους ακόμα για να πετύχει ο αγώνας. Ήξεραν βέβαια ότι ένας πόλεμος εναντίον των Άγγλων δεν ήταν εύκολος κι ότι θα χρειάζονταν πολλές θυσίες από τον καθένα, όμως ο πόθος για την ελευθερία νικούσε κάθε φόβο και δισταγμό.

Την 1η μέρα του Απρίλη που είχε οριστεί από πριν ως μέρα έναρξης του αγώνα, ολόκληρη η Κύπρος σείστηκε από τις εκκωφαντικές εκρήξεις, που οι αγωνιστές προξένησαν σε διάφορα κυβερνητικά κτίρια, σε αστυνομικούς σταθμούς, σε δικαστικά μέγαρα.

Τέσσερα χρόνια κράτησε ο αγώνας. Όλοι αγωνίζονταν - με τον τρόπο του βέβαια ο καθένας - ακόμα και τα μικρά παιδιά. Ένας λαός ολιγάριθμος, με λιγοστά μέσα, ανπιστεκόταν σε μια πανίσχυρη χώρα. Οι κατακτητές δεν είχαν καταλάβει ότι ο πόλεμος που άρχισε στην Κύπρο δεν ήταν πόλεμος των όπλων, αλλά πόλεμος ψυχών. Και σ' ένα τέτοιο αγώνα οι "νάνοι" γίνονται "γίγαντες" και το "καλό" νικάει το "κακό".

Πολλά παλικάρια έδωσαν τη ζωή τους σ' αυτό τον αγώνα, γράφοντας τ' όνομά τους με χρυσά γράμματα στις σελίδες της ιστορίας. Ποιον να πρωτοθυμηθούμε; Το Γρηγόρη Αυξεντίου που έγινε ολοκαύτωμα στα βουνά του Μαχαιρά; Το μαθητή Ευαγόρα Παλληκαρίδη και τους άλλους οχτώ αγωνιστές που οδηγήθηκαν στην αγχόνη; Το δάσκαλο Φώτη Πίττα και τους συντρόφους του που έπεσαν μαχόμενοι στο Λιοπέτρι; Όλοι τους θα μείνουν αθάνατοι στη μνήμη μας.

Η θυσία τους πάντως δεν ήταν μάταιη. Το 1959 οι Άγγλοι ντροπασμένοι έφυγαν από την Κύπρο, και την 1η Οκτωβρίου του 1960 η πατρίδα μας για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο κράτος.

