



Δεσποτική εορτή
Τα γενέθλια της Εκκλησίας μας

Η Πεντηκοστή

Πενήντα ημέρες μετά την Κυριακή του Πάσχα

Στα Ιεροσόλυμα

Δέκα μέρες μετά την Ανάληψη του Χριστού οι μαθητές μαζεύτηκαν σ' ένα ανώγειο για να προσευχηθούν. Ξαφνικά ήλθε από τον ουρανό μία βοή, σαν να φυσούσε ένας δυνατός άνεμος. Και εμφανίστηκε μια φωτιά που μοιράστηκε και στάθηκε επάνω στο κεφάλι του κάθε απόστολου. Και γέμισαν όλοι από το Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν σε γλώσσες ξένες, που πριν δεν γνώριζαν. Εκείνη την εποχή τα Ιεροσόλυμα ήταν γεμάτα από κόσμο. Είχαν έρθει άνθρωποι από όλες τις φυλές, που, όταν άκουσαν τη βοή, ήρθαν και στάθηκαν έξω από το σπίτι όπου ήσαν μαζευμένοι οι μαθητές. Οι απόστολοι άρχισαν να μιλούν σε όλους αυτούς τους ξένους και ο καθένας τους άκουγε τα θεόπνευστα λόγια στη γλώσσα του! Και γέμισαν έκπληξη όσοι τους άκουγαν και αναρωτιόνταν πώς κάποιοι αγράμματοι Γαλιλαίοι μιλούσαν τόσο ωραία και σε όλες τις γλώσσες. Μερικοί άρχισαν να τους περιγελούν και να λένε:

– Σίγουρα μεθυσμένοι θα είναι όλοι αυτοί.

Τότε ο Πέτρος με θάρρος πήγε και στάθηκε σ' ένα ψηλό μέρος ώστε να τον ακούν όλοι καλά και άρχισε να τους εξηγεί τις αρχαίες προφητείες, που αποδείχτηκαν αληθινές με τον ερχομό του Χριστού. Τους μίλησε για την Ανάσταση και τους κάλεσε να μετανοήσουν και να βαπτιστούν. Τρεις χιλιάδες άνθρωποι πίστεψαν εκείνη τη μέρα στον Χριστό και ζήτησαν να βαπτιστούν.





Τὸ ἀπολυτίκιο τῆς Πεντηκοστῆς
“Ἄχος πλ. δ’.

Εὐλογητὸς εῖ, Χριστὲ ὁ Θεός ἡμῶν,
ὁ πανσόφους τοὺς ἀλιεῖς ἀναδείξας,
καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον,
καὶ δι’ αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας,

Φιλάνθρωπε δόξα Σοι

